



*Hier is mijn plek  
Hier moet ik staan  
Hier is mijn haven  
Hier leg ik aan*



*I am sailing, I am sailing  
home again 'cross the sea  
I am sailing stormy waters  
to be near you, to be free*

We nemen afscheid van

# Joris Geerts

weduwnaar van Hilda Cambré

geboren in Antwerpen op 1 november 1939  
en zachtjes van ons heengegaan  
in St-Maarten in Mechelen 20 juli 2025.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsviering  
bij te wonen op **woensdag 30 juli 2025 om 11 uur**  
in het Uitvaartcentrum Heiremans, Te Boelaarlei 100  
in Borgerhout.

Samenkomst aldaar **vanaf 10.45 uur.**

Op een later tijdstip zullen we de asse van Joris vrijgeven  
op het water van de Schelde aan de Gerlachekaai.

Rouwadres: familie Geerts  
p/a Uitvaartcentrum Heiremans  
Te Boelaarlei 100  
2140 Borgerhout

online condoleren kan via [www.rouwpagina.be](http://www.rouwpagina.be)

Dit melden u met droefheid:

Leo † en Simone † Geerts - Cambré  
Karel en Patricia Van Doorselaer - Geerts en kinderen

Erik Geerts en Anita De Velder

Vera Geerts

Frans † en Marianne Cambré - Ruppel  
Stefaan en Nicole Deckmijn - Cambré en kinderen

en de families Geerts, Cambré, Verliefde, Rylant

*Bloemen noch kransen*

*Met dank aan het personeel van wzc Battenbroek  
en aan de dokters en het personeel van St. Maarten, Mechelen*